

Hej Pia

I dag søgte jeg på Herlev Huse, og så de dejlige velkendte gadenavne. Man kunne jo ikke undgå at blive meget nostalgisk. Jeg boede på Runddyssen 56, sammen med mine forældre Inga (Kylle) og min far Jens Børge Andersen samt mine søskende Lise og Niels. I nr. 54 boede familien Madsen. Der kan jeg se at du har glemt at få sønnen Jørgen (Buller) med. Jørgens far var sød mod pigerne men Jørgen fik på ørerne.

Jeg husker min tid på Runddyssen med glæde. Det var en god barndom med masser af venner. Min vennekreds bestod af Frank i nr. 58 og Torben i nr. 50 og Lars Vesth-Nielsen som jeg ikke kan se nævnt nogen steder. Han boede på samme sidevej som familien Balslev og Rasmussen.

Min far, udover at være værkfører på Carlsberg, kørte mælk ud for Herman Larsen, Ismejeriet.

Mine forældre kom privat sammen med Herman og Edith. Det er rigtigt at Herman forsvandt i en årrække men kom dog tilbage igen. Jeg husker tydeligt den dag han kom tilbage, så var der igen liv og glade dage i Ismejeriet. Han var fuld af fis og ballade. Jeg mødte ham da han var et godt stykke op i firserne og da havde ikke forandret sig det mindste.

Jan Hansen arbejdede jeg sammen på Frisko Is i Skovlunde i midten af tresserne. Ham mødte jeg senere da han var tjener på Østerbro.

Pølsemanden Carlbergs sønner var jeg også gode venner med. Kaj mødte jeg i Frederikssund hvor hans kone har en Thai Restaurant.

Min bror var bon kammerater med Erik Rasmussen, Benny Sieling og Claus Carlsson. Niels kørte først NSU Max og derefter Triumph Bonneville. Han blev gift med Anitta fra Tvedvangen som nu er gået bort. Han bor i dag i Kongsted sammen med sin nye kone.

Min Søster Lise, bor i dag i Juelsminde, med sin mand.

Jeg selv startede jo på Frisko Is og arbejdede sammen med Jan Hansen og Benny Sieling der emigrerede til Australien. Jeg blev udlært mejerist men hurtig skiftede jeg til salgschauffør, først på Carlsberg men skiftede året efter til Tuborg. I 1190 overtog jeg Carlsberg depoter på Bornholm. Det blev nedlagt i 2007. I 1975 blev jeg gift med Bente, som var datter af salig ”skraldeanker” fra Stationsvej 36. Bente gik desværre bort i 2018. Jeg bor i et hus som tilhører Sparresholm Gods på Sydsjælland.

Når jeg løber ned gennem navnene, ja, så kommer minderne strømmende. Navnene på klassekammerater og andre bekendte får jo en til tænke på alt det som man oplevede dengang. Jeg kunne fortsætte i timevis, men må hellere holde for denne gang.

Med venlig hilsen

Henrik Groth Andersen
Sparresholmvej 2
4684 Holmegaard
behea@live.dk
Tlf. 24 23 78 70

Hej Pia

Med hensyn til Lars Westh Nielsen, ved jeg ikke om det var med bindestreg, men de hed Wesh også. Lars's søstre hed Hanne og Bente. Deres far var postmester på Vanløse Posthus. Deres mor var i kassen på Herlev Posthus. Jeg kom til at kalde Jørgen Madsen, Runddyssen 54, for Buller. Hans rigtige øgenavn var Bølle. Hele familien flyttede til Mosede. Jeg mener Jørgen er død. Iben, fra Runddyssen 18, havde en bror som hedder Lars Bo. Rene, fra Runddyssen 16, var enten fritidsmusiker eller fritidsmusiker. I min tid på Tuborg holdt vi af og til fester ude i Brønshøjs selskabslokaler som var ejet af hans svigermor Der spillede Rene til vores fester. Niels-Peter fra nummer 42,

traf jeg i Allinge på Bornholm hvor han arbejdede i fiskeindustrien. Alle børnene blev jaget i søndagsskole. Carl Nielsen i 46 arbejdede på Herlev Station hvor han stod for afsendelse og modtagelse af gods. Konen var hysterisk. Hun brokkede sig altid når vi spillede bold op af garagerne. Fru Juhl i nr. 50, blev altid kaldt hattedamen for hun gik aldrig nogen steder uden hat. Axel Balduin Christensen blev kaldt "Creer". Ham og Jet Hans fra 60 havde deres bataljer.
Du må selvfølgelig meget gerne bruge det jeg har skrevet til dig.

Venlig hilsen

Henrik Groth Andersen